



ZORGCENTRUM
Sint-Lodewijk

BODE VAN LODE

Jaargang 21 nr 3 1 juni 2023 – 31 augustus 2023

Tel 03/658.85.22 www.sint-lodewijk.be



VOORWOORD

Lieve lezers,

Wat een (kwakkel)zomer! Veel regen en dan weer te warm!

Toch zijn we erin geslaagd vele feesten waaronder de Dorpsdag en de zomerbars droog te houden. Ook bij het optreden van Hello Schoten zaten we net op tijd binnen voor de regen. Er werd gewandeld, gefietst, gezongen en zo veel meer. Nu de dagen terug korter gaan worden, zullen we ervoor zorgen dat er weer meer binnenactiviteiten zijn. Naast de terugkomende activiteiten zoals de breiclub, de rummicub/scrabble namiddag en bingo vinden jullie hiernaast de planning voor wat er nog komen gaat.

We kijken er naar uit dit samen met jullie te mogen beleven.

Het redactieteam



Martine—Peggy—Véronique—Sid

Met dank aan :

Het redactieteam , personeel, bewoners, vrijwilligers en onze adverteerders voor hun bijdrage

AGENDA

21/9 Binnenhof: Koen Pensioen en Leo Wijnkamp om 14 u

Ragtime-Blues gitaristen

28/9 Verwendag EL0 en 1

2/10 Vrijwilligers BBQ om 11u30

5/10 BBQ bewoners WZC om 11u

6/10 BBQ bewoners flatjes om 11u

16/10 Optreden harpiste Chantal om 14u30

25/10 Mosselsouper om 11u

26/10 Halloweenwandeling

9/11 Optreden Jos Lermyte om 14 u in het Binnenhof

16/11 Modeshow najaarscollectie Volders in de flatjes om 14u

30/11 Herfstbrunch om 11u

6/12 Sinterklaas komt op bezoek

12/12 Kerstmarkt in huis met appelstrudel en worstenbrood en kerstkraampjes vanaf 14u

16/12 Kerstmarkt met kerstkraampjes en een uitgebreid assortiment eten en drinken vanaf 17u

Agenda informatief

3e praatcafé: In contact blijven met personen met dementie: Datum & Startuur: Donderdag 07/09/2023, 14.00u Locatie: Voormalig gemeentehuis, Dorp 12, Pulderbos Sprekers: Dementie-experte Nadia Hainaut en een mantelzorgers 4e praatcafé: Hulpmiddelen en diensten voor personen met dementie in de thuiszorg: Datum & Startuur: Dinsdag 28/11/2023, 19.00u Locatie: de Kapel (Administratief centrum), Handelslei 167, Zoersel Sprekers: • Caroline Van Herck, ergotherapeute Solidaris • Liesbeth Steelandt, diensthoofd thuiszorg van gemeente en OCMW Zoersel • Mantelzorgers

Dorpsdag 's Gravenwezel

Ondanks of juist door het bloedhete weer was er opnieuw veel volk bij de stand van St Lodewijk op de Dorpsdag. Zelfs de Flinstones kwamen op bezoek !

Er was dan ook allerlei drank voorzien zoals Apérol en wijn. De honger kon gestild worden door het verorberen van een



heerlijke Mac Lodewijk , scam-pibrochette of pasta pesto schotel. Dit alles omkadert door het live optreden van de Harmonie









WANDELEN IN DE BUURT





UITSTAP NAAR DE TRAPPISTEN IN WESTMALLE MET AFDELING JOZEF.

Eerst werd de innerlijke mens versterkt door een stevige maaltijd bij de brasserie van de Trappisten . Men kon kiezen uit een duo van garnaal/kaaskroket, balles met kriekskes of stoofvlees. Na een kleine rustpauze werden alle rolstoelen klaargezet en kreeg elke bewoner een 'duwer' toegewezen. Zowel vrijwilligers als familie deden hun best om in de felle zon een mooie wandeling te maken met een stop voor een verfrissing met een koekje.



De zonnehoeden stonden velen beeldig en beschermden ons tegen de warmte. Gelukkig werd er op het juiste moment beslist om terug te gaan zodat de zonnehoed geen regenhoed werd en we tijdig allen in de wagen zaten terug op weg naar St Lodewijk voor de regen ons kon inhalen.







Wandelen naar de Trappisten





Wandeling op 27 juni

en paëlla eten

Wie niet mee naar de Trappisten ging van afdeling Jozef deed met familie en vrijwilligers een wandeling in buurt van het woonzorgcentrum. Ze werden nadien getrakteerd op een heerlijke paëlla ter plekke gemaakt door de kinderen van mevrouw Rombouts. Waarvoor onze hartelijke dank.







WANDELING MET DE LEERLINGEN VAN HET HEILIG HART





15 AUGUSTUS WERD MOEDERDAG GEVIERD





OPTREDEN HELLO SCHOTEN GROEP UIT TAIWAN

Cultuur en Kunstgroep De Joy Dance hoort bij de Chinees Oriëntaals Humane Cultuur Promotie Associatie. De groep werd opgericht door Ms Wei, Qui-Yen in Taizhong in 1997. De leden van de groep zijn zowel kinderen als volwassenen. De groep deed oorspronkelijk enkel voorstellingen uit liefdadigheid, maar gaandeweg werd dat uitgebreid naar kunsteducatie, creatie en presentatie. Het echte leven en de natuur is een belangrijk thema voor de creaties van deze groep. De dansen gemaakt door deze groep variëren van het Chinese Kong-Fu, over folklore dansen tot moderne dansen. De stijl van deze traditionele en folkloristische dansen, die door de groep gebracht worden, is gebaseerd op de lokale cultuur. De groep was aanwezig op de volgende festivals: het Sonkrang Festival in de provincie Lampang, Thailand, XXIX editie van het Festival de Música, Danza y Canciones Populares "Folk del Mundo" en het Festival Internacional de Folclore en el Mediterráneo in Spain in 2015, 25th International Folklore Festival (Strzegom), World Folk Review "Integration 2016" (Poznan) in Poland in 2016, Erau International Folklore & Folk Art Festival (Tenggarong) in Indonesia in 2017, het XXI International Folklore Festival "Ceahlău" in Romania in 2018, 35th International Folklore Festival of Azores and INTERFOLK- International Folklore Festival in Portugal in 2019.

En dit jaar dus ook in Schoten en in ons woonzorgcentrum op 13 juli 2023!









SAMEN KOEKJES BAKKEN





De nieuwe secretaresse van
Afdeling Jozef



SMOUTEBOLLEN TRAKTATIE VAN HET DORPSCOMITE



Sense of home



Een zalgig voetbadje in onze zonnige tuin



Ook Sofieke, de kat van Mevr Bervoets, mocht meegenieten van verfrissende druifjes!



ZOMERBAR 30 JUNI-28 JULI & 25 AUGUSTUS

Ondanks de wisselvallige zomer blikken we terug op 3 geslaagde edities van onze zomerbar. Het concept bleef hetzelfde als vorig jaar. Een gezellige zomeravond beleven in de tuin met familie en vrienden. Daarbij horen natuurlijk een hapje en een drankje. Klinken kon je doen met een drankje van de cocktailbar of de cafetaria. De rode en witte sangria, apérol en alcoholvrije mojito vlogen de deur uit. Ook de hapjesplank werd gemaakt. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om nog iets lekkers aan te bieden vanaf 17u. Op de eerste zomerbar kon je een lekkere hamburger bestellen, op de tweede zomerbar serveerden we croques uit het vuistje en tot slot kon je smullen van frietjes met warm gemengd. Er werd ook gedacht aan een streepje muziek. Patrick, ook wel gekend als Patsax, zorgde tijdens de 3 zomerbars voor een sfeervol saxfoonoptreden. De dansbenen werden losgegooid en de klassiekers werden meegezongen. Dankjewel aan alle bewoners en familieleden voor jullie enthousiasme. En tot slot een speciaal dankwoordje voor alle inzet van de collega's hier in huis en onze vrijwilligers die er elke zomerbar opnieuw met de glimlach stonden!







ZOMERBAR



Cocktails en
Croque monsieurs



Een pintje
met
hamburger













Personeelskiekjes







DANNY FOSTER



Naar goede gewoonte kwam Danny Foster ons op 8 augustus verwennen met een muzikale namiddag. Er was veel ambiance, een volle dansvloer en de liedjes werden uit volle borst meegezongen. Dankjewel Danny en Martje voor de sfeervolle namiddag!

8 augustus is trouwens ook de trouwdatum van Herman Daem (bewoner van EL 2) en zijn vrouw Maggie. Zij hebben zich samen heel wat jaren ingezet als vrijwilliger voor de cafetaria.

Om hun liefde te vieren hebben we het lievelingsnummer van Herman gedraaid. Op "Pretty Woman" hebben de 2 elkaar stevig vastgepakt voor een dans op de dansvloer.





IJSSALON

Om de zomer af te sluiten organiseerden we een ijssalon in de tuin. Alle bewoners van het zorgcentrum, de flatjes en het personeel werden getraakteerd op een lekkere ijsscoupe. Er was keuze uit een coupe aardbei, een coupe dame blanche en een coupe advocaat. Gelateria Mama Calinka uit Schoten zorgde voor lekker vers vanille ijs. Daarnaast hielp ze een handje bij de bereiding van de coupes. De leuke

foto's zijn het bewijs dat het gesmaakt heeft! Wij kijken nu al uit naar de zomer van volgend jaar! 😊





WAT IS DE GEBRUIKSRaad ?

Er is een gebruiksraad op elke afdeling. In deze zetelen een aantal bewoners van elke afdeling met de begeleiders van wonen en leven en met de directeur Chris. Daar worden de voorbije en komende activiteiten besproken. De bewoners kunnen daar feedback geven over wat er beter kan maar ook over wat er goed gaat en over hoe ze de activiteiten vonden. Directeur Chris luistert mee en geeft informatie over nieuwe zaken.

Hieronder vind je een voorbeeld van wat er besproken werd op de gebruiksraad op Jozef waarvan Mr Beck ons zijn verslag bezorgde:

Verslag gebruiksraad afdeling Jozef

12 aanwezigen + directeur Chris

- Inlichtingen gekregen over de nieuwbouw.*
- De duofiets wordt te weinig gebruikt.*
- Warmte in de kamers besproken.*
- Wie wil er meer petanque spelen?*
- Uitstap gepland naar Mama Calinka in Schoten.*
- 13/7 komen de dansers van Hello Schoten hier optreden.*
- 14/7 feest voor 101 jarige Amme met muzikant.*
- 28/7 en 25/8 Zomerbar voor iedereen.*

Groetjes Jérôme



AFDELING IN DE KIJKER: WONEN EN LEVEN

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van het akinergo team. Maar wie zit er eigenlijk in dat team? Het akinergo team bestaat uit 4 kinesisten, 2 ergotherapeuten en 5 begeleiders Wonen en Leven. Ook het kapsalon valt hieronder. Bovenstaande groepen hebben wel heel verschillende taken die ze uitvoeren hier in huis. In deze Bode geven we jullie graag wat meer info over de rol van de begeleiders Wonen en Leven.

Starten doen we met wat verduidelijking over de titel van “begeleider Wonen & Leven”. Vroeger spraken we over het animatie-team. Maar aangezien de functie uitgebreid is en het niet enkel gaat over het animeren van de bewoners, spreken we niet langer van animatoren maar van begeleiders wonen en leven.

We hebben 5 begeleiders wonen en leven in huis. Zij hebben elk hun toegewezen afdeling. Zo heeft Heidi Elisabeth 0 & 1 als aandachtsafdeling, Eline & Sid zijn toegewezen aan Elisabeth 2 & 3, Veronique kan je vinden op afdeling Jozef, en Sofie staat op afdeling Lodewijk. Maar we werken als team heel vaak samen over de verschillende afdelingen heen, daarom kan je ons overal in huis tegenkomen. Ook de kiné, ergo, de kapster en de collega's van het zorgteam zijn vaak betrokken bij activiteiten die we organiseren.

Het doel van ons werk is om de bewoner en zijn/haar familie zich hier thuis te laten voelen. We begrijpen dat een verhuis naar een zorgcentrum ingrijpend kan zijn. Niemand laat graag zijn geliefde (t)huis achter. We willen er dan ook alles aan doen om de bewoner en zijn netwerk zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen. En dat zit hem soms in de kleine dingen. Tijd maken voor een goed kennismakingsgesprek en ontdekken wie deze persoon is en wat hij/zij graag doet. De familie en geliefden van de bewoner leren kennen en betrekken. Heeft iemand een lastige ochtend, dan maken we tijd voor de bewoner, waar kan ik hem/haar bij helpen? Een babbeltje met een tasje koffie? Een frisse neus halen? Een troostende omhelzing? Misschien een ritje op de duofiets? De bewoner in contact brengen met andere bewoners of vrijwilligers?

Heeft iemand verminderde eetlust maar wel heel veel zin in gepekeld vis? Dan gaan we dat halen. We houden mee in het oog hoe het met de bewoner gaat en bekijken wat we voor hem/haar kunnen betekenen. Het gevoel van warmte, betrokkenheid, inspraak, interesse, weten wie de bewoner is en zoveel meer dragen mee bij aan de “sense of home” in Sint-Lodewijk.

Daarnaast zorgen de begeleiders van wonen en leven voor een fijne daginvulling.

Dit kan in groep op de eigen afdeling. Denk maar aan een potje sjoelen, genieten van een ontbijtbuffet, een geheugen-training, het rijdend winkeltje dat langskomt, voorlezen, een vieruurtje maken en nog zoveel meer. Maar we proberen ook in te zetten op de individuele noden van de bewoners: een goed gesprek, een handverzorging, een ritje op de duofiets, een wandeling bij mooi weer...

Daarnaast hebben we de terugkerende overkoepelende activiteiten zoals de turnlessen, het zitedansen, het koor, bingo, de markt, de breiclub en de rummikub- en scrabblenamiddag.

Daarbovenop organiseren we ook grote overkoepelende activiteiten voor het hele huis. De Dorpsdag, de zomerbar, de Kerstmarkt, een Halloweenwandeling, een muzikaal optreden, het carnavalsfeest, vader- en moederdag, het ijssalon en het valentijnsetentje zijn hiervan enkele voorbeelden.

Als we niet op de afdeling zijn, zijn we bezig met ons werk "achter de schermen". Er zijn namelijk veel onzichtbare taken. Denk maar aan: activiteiten inplannen en voorbereiden, de animatiekalenders maken, het mail- en telefoonverkeer met familie, vrijwilligers, de serviceflats, scholen en externen, bestellingen plaatsen voor kook-

activiteiten, de drank- en allerlei bestelling van de cafetaria opvolgen, vrijwilligers aanwerven en vrijwilligers opvolgen, de pastorale dienst ondersteunen, jarigen van de maand opvolgen en uithangen, feesten organiseren voor 100 jarigen en jubileums, de post





Veronique

uitdelen en nog zoveel meer. Regelmatig zitten we in groepsoverleg om alles te coördineren intern en met de externe partijen.

Ook zijn we aanspreekbaar voor familie en bezoekers die willen weten hoe het met de bewoner gaat, verwelkomen we de nieuwe bewoners en helpen hen zich hier thuis te laten voelen.

En niet te vergeten, we leveren ook een belangrijke bijdrage aan de Bode van Lode. Zo maken we foto's van leuke activiteiten en schrijven we verslagen. Deze verschijnen vervolgens in de drie maandelijkse Bode van Lode.

Nog een klein woordje ter verduidelijk. Sinds een aantal maanden zie je in Sint Lodewijk ook verschillende kleuren in werkkledij. Dit heeft niets te maken met de job die je uitvoert of wie tot welke afdeling behoort. De medewerkers kiezen volgens hun eigen voorkeur.

Hopelijk brengt dit verslag wat duidelijkheid over de rol van de begeleiders Wonen en Leven. Wij kijken er alvast naar uit om jullie ook dit najaar weer een fijne tijd in ons huis te bezorgen.



Heidi

VRIJWILLIGER IN DE KIJKER

Alfons Vervloet

Alfons werd op 3 november 1955 geboren in Berchem en woonde in Deurne tot hij op zijn 21 jaar met zijn ouders naar 's Gravenwezel verhuisde. Zijn ouders hadden een beenhouwerij in Deurne maar Alfons ging een andere carrière tegemoet. Hij werd fiscaal deskundige bij de douane in Antwerpen. Hij werkte vooral bij bedrijven in de haven waar hij bij de import en export van de goederen controle deed op de producten, hun douanerechten en fiscale maatregelen



aan de grens in dit geval in de haven. Het was een zeer gevarieerde job waar hij op verschillende plaatsen werkte en met vele bedrijven in aanraking kwam. De combinatie tussen bureauwerk en buitenwerk beviel hem en hij leerde er veel bedrijven en mensen door kennen.

Hij kwam in contact met St Lodewijk via zijn moeder die er van juni 2014 tot april 2017 woonde. Zijn papa was hij al vroeger verloren in 2000.

Nu houdt Alfons 's woensdags de cafetaria open, gaat hij mee met de bewoners op marktbezoek en om de 2 weken begeleidt hij mee de rummikub en scrabblenamiddag.

In zijn vrije tijd houdt hij van wandelen, muziek beluisteren en mensen bezoeken.

Hij besteedt ook veel tijd aan de cursus psychosynthese die hij in Nederland volgt. Een opleiding die momenteel in België niet gegeven wordt. Hij zit in zijn 2^e jaar opleiding en hoopt volgend jaar zijn 3^e en laatste jaar te starten en zo zijn diploma te behalen.

Psychosynthese* is vooral bedoeld voor mensen met levenservaring. De cursus bestaat uit theorie en praktijkstudie voor jezelf en om andere mensen te helpen. Het heeft zowel met lichaam als met psyche te maken. De cursus is 2 tot 4 dagen per maand en daarbuiten begeleidt een leertherapeut individueel de studenten. Tijdens de studie zijn er ook projecten waar men onder begeleiding leert anderen te begelei-

den. Men moet hier wel voor openstaan en het kan zwaar zijn want men gaat zich in zijn verleden verdiepen om zo dingen naar boven te laten komen want je verleden bepaalt mee je toekomst. Psychosynthese is niet voor mensen die medicatie nemen tegen depressie of naar psychiaters gaan. Je leert er hoe je vanuit jezelf naar jezelf kan kijken en van daaruit zien wat je met je toekomst wil doen. Psychosynthese helpt je ontdekken wie je werkelijk wilt zijn, wat je potentieel is en hoe je hier concreet vorm aan kunt geven in je leven en werk. Kortom, psychosynthese helpt je om voluit te leven. Door in contact te komen met een stevige basis in jezelf ontstaat inzicht, wat je beweegt en wat bij je past. Hierdoor zie je nieuwe mogelijkheden en kun je jouw keuzes maken. Zo ga je meer emotionele, mentale en lichamelijke vrijheid en balans in je leven ervaren.

Veel tijd voor reizen blijft er niet meer over met deze drukke agenda. Vroeger ging Alfons al wel naar Kroatië en Israël maar momenteel heeft hij geen reisplannen.

Wel volgt hij nog een cursus snellezen via de computer waar je vlugger en geconcentreerder leert lezen. Een mens kan 140 woorden spreken per minuut maar in 1400 woorden denken. Bij snellezen kan je evenveel onthouden dan bij gewoon lezen maar het helpt om selectiever te lezen. Je moet het wel beperken tot 25 minuten



heel geconcentreerd lezen en je kan het zowel gebruiken om romans te lezen als om te studeren. Op computer snellezen is anders dan op papier en daar gaat Alfons nog wat verder mee oefenen.

Zoals jullie hierboven kunnen lezen heeft Alfons een rijk gevulde interessante invulling van zijn vrije tijd! Er is gelukkig nog tijd over om ons te helpen als vrijwilliger bij St Lodewijk!



Medewerker in de kijker

Marcella Horemans is 62 jaar en verpleegkundige en zorgcoördinator over alle afdelingen heen. Dus voor de 120 bewoners en in geval van alarm of oproep voor de serviceflats. Ze werkt van 12u30 tot 21u en dit in een systeem van 1 week werken en 1 week thuis.

Marcella is van opleiding verpleegkundige. Ze studeerde aan het St Berлиндus instituut in Antwerpen voor verpleegster en studeerde nadien nog 1 jaar psychiatrie in Duffel maar besliste om niet in die richting werk te gaan zoeken. Het was in die tijd ook moeilijk om aan werk te geraken, er was een overschot aan verpleegkundigen!

Ze werkte 1 jaar bij het Wit Gele kruis voor zorg aan huis. Nadien 5 jaar in Eeckhof in Antwerpen maar woonde toen in Schilde en wou dichterbij huis werken. Ze is via haar "Tante Nonneke" (Zuster Celesta) hier terechtgekomen. Mevr Janssens heeft haar toen aangenomen., waar ze haar nog altijd zeer dankbaar voor is want Marcella werkt hier nog steeds heel graag en verzorgt zeer graag 'haar' mensen.

De werkuren waren goed voor de opvang van haar eigen kinderen, zonen Bart en Ben. Haar man werkte bij de spoorwegen en was om 16u thuis. Nu is hij met pensioen en komen haar uren goed uit voor de opvang van de kleinkinderen. Voor ze gaat werken en in de vrije week heeft ze voldoende tijd om te zorgen voor haar 5 kleinkinderen (3 meisjes: Fien, Alexis en Louise en 2 jongens = Victor en Lyan) en ook 2 pluskleinkinderen (jongens : Milio en Damian).

Marcella is al 35 jaar gelukkig getrouwd met Jan Van Looveren.

Op 22 juli 2023 hebben ze hun koralen huwelijk (35 jaar) gevierd met een zegening van hun ringen en het vernieuwen van hun ja woord in het bijzijn van Pater Francis onder een boog in feestzaal " de Nerf". Hun oudste kleindochter Fien droeg op een hartje de ringen mee. Dit fantastisch moment is vastgelegd door onze fotograaf Frans Sluyts. Door zijn toedoen hebben we de frontpagina van de Gazet van Antwerpen gehaald. Het was een gelukzalig moment voor hen in bijzijn van familie, vrienden en werkcollega's.





In haar vrije tijd geniet ze samen met Jan van de kleinkinderen. Genieten doen ze ook bij hun grote stacaravan (dolfijntje gedoopt) aan de Belgische kust in Raversijde (Oostende), samen met de kleinkinderen en ook regelmatig onder hun tweetjes. Daar komen ze tot rust en kunnen ze genieten en ontspannen. Daar gaan ze veel wandelen, fietsen en zwemmen en van de kust genieten.

Met hun hond, een Lassie (collie), die Prinses heet, kunnen ze uren wandelen aan het strand.



Als hobby's versiert Marcella graag haar huis en caravan rond bepaalde thema's bv : Kerst, Pasen.... handwerken, manden voor doopsuikers van de kleinkinderen zelf maken, breien, kaartjes knutselen dikwijls samen met de kleinkinderen.



Ze hebben ook nog een klein trekcaravantje waar ze regelmatig mee naar Luxemburg gaan kamperen. Dikwijls nemen ze dan hun oudste kleinkind Fien mee.

Aan zee gaat ze naar optredens van Nico Steen en David De-coene, als er in baancaf e's dansavonden georganiseerd worden met muziek uit de jaren 80 en 90 dan swingen en quicksteppen ze er op los.

Vroeger deed Marcella mee aan alle feestjes in St Lodewijk maar nu als verantwoordelijke lukt dat niet altijd meer. Zij is het aanspreekpunt voor de ambulance, dokter en familie. Dat ze een sterke dame is heeft ze bewezen tijdens de corona epidemie. Ze heeft toen heel de tijd doorge- werkt zonder zelf ziek te worden.

Marcella werkt hier zeer graag en doet haar werk met veel plezier.

Ze moet nog 3 jaar werken tot haar pensioen. Daarna gaat ze volop genieten van haar kleinkinderen , haar man en de caravan.

Als ze op pensioen zal zijn, zal ze zeker en vast nog binnen springen!





Favoriet eten: Mosselen met frieten.

Mijn geld geef ik liefst uit aan: vakantie met de caravan of aan de kleinkinderen.

Ik kom vroeg uit de veren om: te zorgen voor de kleinkinderen. "Ochtendstond heeft goud in de mond", uitslapen moet niet.

heeft goud in de mond', uitslapen moet niet.

De beste manier om het weekend te beginnen: vaak met werken ' avonds na het werk nog naar de zee rijden en wakker worden in de caravan.

Dit zou ik doen met een miljoen: eens goed op reis gaan en met de kleinkinderen delen.

Wat ik vroeger wilde worden: als sinds mijn 3 jaar wou ik verpleegster worden.

Dit doe ik niet graag: belastingen betalen.

Mijn favoriete kleur: blauw.

Ik ben bang voor: niets!

Een optreden waar ik nog wel eens aan terugdenk: Bart Kaëll en Frank Valentino

Ik ben meest trots op: mijn kleinkinderen en echtgenoot Jan.

Ik ben heel goed in: handwerk en dansen. "Zorgen voor" op het werk en voor de kleinkinderen.

Je bent nooit te oud om te:

nieuwe dingen te leren oa nu haken met speciale haakpen-
nen aan het leren.

Mijn favoriet werkmoment:

mensen helpen en verzorgen,
verantwoordelijk zijn om men-
sen uit de nood te helpen.



Geduldig talent!

Wist je dat er een echte puzzel-kampioene in ons huis woont?

Dit is Magda Michielsen! Magda woonde voorheen in de flatjes en kwam drie jaar geleden in ons woonzorgcentrum wonen.



Magda heeft een hobby waarvoor je 'engelengeduld' moet hebben. Een complexe puzzel van maar liefst 1000 stuks is voor haar geen onbegonnen werk. Telkens ze zin heeft om te puzzelen werkt ze eens stukje verder aan het geheel. Het is een doordachte klus die met de nodige aandacht wordt uitgevoerd. Ook sorteert Magda puzzelstukjes in kleine plastic potjes, om zo het overzicht te kunnen bewaren.

Het heeft een tijdje geduurd om zo'n grote puzzel af te werken, maar het resultaat mag er zijn!



Het bestuursorgaan van het Woonzorgcentrum Sint Lodewijk vzw

Vele mensen vragen zich af wat het verschil is tussen een bestuurder en een directeur.

De redactie ging uitleg vragen bij de voorzitter Roger Degrieck en directeur Chris Janssens.

Wat is de raad van bestuur ?

Roger: - Sinds 2018 spreekt men in de wetgeving van “bestuursorgaan of bestuur” i.p.v. “raad van bestuur”. Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering (AV). De leden van de Algemene Vergadering waren oorspronkelijk de oprichters (opgericht in 1928).

In de loop der jaren hebben wij o.a. erfgenamen van de oprichters en Zusters van het H. Hart als bestuurder gekend. Sinds een 40-tal jaren worden leken benoemd.

Wat is de taak van het bestuursorgaan ?

Roger: - De bestuurders waken over de missie en strategie van de vereniging zoals bepaald in de statuten van de vereniging en dragen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie. Zij houden toezicht op de middelen, beslissen over de investeringen en benoemen de directie. Ons bestuur bestaat uit 6 bestuurders en die benoemen een voorzitter die tevens voorzitter is van de AV. Alle bestuurders doen dit onbezoldigd en op vrijwillige basis.

Het bestuur vergadert minstens 4 maal per jaar en de AV komt minstens eenmaal per jaar samen.

Wat is de taak van de directeur ?

Chris: - De directeur neemt de dagelijkse leiding en organisatie van de werkzaamheden op zich. Hij is het “gezicht” van het Huis en overlegt op zeer regelmatige tijdstippen met de voorzitter over de belangrijke beslissingen zoals bvb. een nieuwbouw. Hij neemt deel aan de vergaderingen van het bestuursorgaan. Hij voert de missie van Sint Lodewijk uit : een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg aanbieden.

Hij is het aanspreekpunt van de bewoners, familie en medewerkers.

Hij organiseert alle werkzaamheden.

Hij stelt de budgetten op die ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuursorgaan.

Aankopen, personeelsbeheer, kwaliteitsbewaking, netwerking, overheidsfinanciering, administratie ... zijn belangrijke aandachtspunten in het dagelijks bestuur.

Maar het belangrijkste blijft het organiseren van een kwaliteitsvolle leefomgeving en goede zorg voor de bewoners.

Wat zijn de uitdagingen voor de directeur ?

Chris: - We willen een huislijke en familiale sfeer aanbieden aan onze bewoners. Het tekort aan zorgverleners is een algemeen gekend probleem. Daarom willen wij een goede en stabiele werkgever zijn voor onze medewerkers waardoor zij hier graag werken. Dat straalt af op onze bewoners.

Dank voor deze verduidelijking !



ONZE DUOFIETS

We zullen die Van der Poel eens inhalen sé!
Met 2 moet dat lukken !





← sleutelkluis

De duofiets kan gereserveerd worden om samen met vrienden of familie te fietsen. Je kiest zelf wanneer. Er ligt een agenda bij het onthaal waar je kan reserveren of inschrijven als je zonder reservatie vertrekt. Gelieve de duofiets maximum 1 uur te gebruiken. Het Akinergo team kan voor langere periodes reserveren om met meerdere mensen op pad te gaan. Instructies voor de sleutelkluis staan op de agenda.

Veel fietsplezier !

Op **vrijdag 15 september 2023** starten de fietsers van onze Rotaryclub hun tocht op de parking van het Woonzorgcentrum Sint Lodewijk.

Voor de start zal officieel de nieuwe duofiets (betaald met gelden van de autorally in juni) worden overhandigd en wordt de gedenkplaat op de fietsenberging onthuld door onze burgemeester. Dirk Bauwens. Hij is trouwens één van de fietsers die meerijdt.

Met onze tocht naar Deauville willen we geld inzamelen voor de voedselbank in Wijnegem " Trapkenoep".

Voor het officiële vertrek (mogelijk met startschot van een BV) bieden wij een koffie en koffiekoeken aan (gesponsord door Delafaille).

Ons woonzorgcentrum zal zorgen voor de koffie.

Rotary voorziet in mensen om de bediening te doen.

Wij verwachten een twintigtal supporters en de fietsploeg bestaat uit 12 leden. Dus in het totaal +/- 35 personen aanwezig bij de start.

Ook de pers wordt uitgenodigd.

De fietsers verzamelen **vanaf 09.30 u** op de parking en het officiële startschot wordt gegeven om 10.30 u.

Dat is dan tevens het einde van de "happening" op Sint Lodewijk.

Vriendelijke groeten,

Roger (*voorzitter raad van bestuur*)

Cultuurproject 2023

Herinneringen

Dhr. Clemens Maarten, Mevr. Willems Margriet, Dhr. Muylle Charles, Mevr. Van Mechelen Lieve en Mevr. Meykens Martha zijn de artiesten van deze tentoonstelling die start begin september tot het einde van het jaar.

Het is puur genieten voor enkele van onze medebewoners bij het ontwerpen en afwerken van zowel schilderijen en sierijzerwerk.

Margriet is ook naar aanleiding van een tentoonstelling van aquarellen beginnen te schilderen in haar atelier thuis.

Lieve heeft les gevolgd bij een kunstschilder om zich te bekwamen in het olieverf schilderen. Haar allereerste werk was een stilleven met appel en peer.

Martha is lessen gaan volgen bij een kunstschilder in het dienstencentrum van Mechelen. Om de 2 jaar deed ze mee aan een groepstentoonstelling.

Eveline



Aan alle kunstenaars van de tentoonstelling dromenland, dankjewel om ons de hele zomer te laten dromen....



Charles Muylle was kunstsmed. Er zijn verschillende smeden o.a. hoefsmid, stoofsmid, mechaniesmid.... Charles maakte trapleuningen , poorten , tafels, stoelen, kandelaars, kruisen....Op 14 jarige leeftijd is hij begonnen in de technische school. Na deze opleiding is hij in de leer gegaan bij een smid om verder het beroep uit te oefenen.

Naar aanleiding van een tentoonstelling van aquarellen , kreeg Maarten Clemens als gepensioneerde zin deze kunstrichting eens uit te proberen. Het was voor mij vooral een leuke hobby om me bezig te houden. Samen met enkele vrienden en vriendinnen volgde ik lange tijd workshops , waardoor ik aan meerdere exposities meedeed.



Hierboven het huis van Kafka in Praag geschilderd door Mr Clemens en hiernaast de foto van het echte huis in het Gouden Straatje in Praag.



Een Regenboog

Laag de zon en fel het licht
zachte regen
broos het evenwicht.

Een regenboog verschijnt!

Hoopvol zo een brug
van de aarde naar de hemel
en terug.

Geen bedrog en geen illusie
aan het firmament,
verbondenheid en inspiratie
onder die grote tent.

Wij danken en wij vieren
in 't geluk van mooie kleuren,
zeven maal zeven
een moment voor even.

Inge Neubert-Boonen

Toen ik tien was liep ik over de Meir in Antwerpen. Ik merkte dat ik zowat het enige kind was dat zonder begeleiding op het trottoir liep. Ik voelde mij ook helemaal geen hondje en had geen behoefte aan een leiband. Een vroege roeping dus, want zowat vijfenzeventig jaar later voelde ik mij nog precies dezelfde. « Ik kan het al » werd inmiddels wel ingeruild voor: « Ik kan het nog ». Zelf kan ik nauwelijks geloven dat het allemaal zo snel ging: dat groeien en leren, studeren en beleven.

Ik genoot met volle teugen van alle dagen zoals ze zich aandienen, met hun pletsende regen en stralende zon, venijnige wind en hagelblanke sneeuwvlokken.

Geen tornado slaagde erin mij uit mijn goed humeur te krijgen, want ik genoot volop van het leven.

Op school werden we er regelmatig aan herinnerd dat we allesbehalve volmaakt geslepen diamanten waren. Er moest voortdurend bijgeslepen en bijgewerkt worden.

Ook thuis deden onze ouders hun best om ons vooral « in toom » te houden. Deugdzaamheid betekende voornamelijk gehoorzaamheid en kritiekloosheid. Vragen stellen mocht en werd aangemoedigd, tot de vragen het bevattingsvermogen van de volwassenen overschreden. Waarom is de aarde rond? Waarom zijn er zoveel sterren? Waar wonen alle mensen? Wat eten ze? Van waar komen ze? Waar gaan we later heen, als we begraven of gecremeerd worden? Wie is de grootste baas van alle grote bazen op de wereld?

Ik ben zo blijven doorvragen ... tot ik nu bijna tachtig word. Niet te geloven hoe snel de tijd vordert.

Na negen botbreuken en de onvermijdelijke artrosepijn, ben ik ook gepromoveerd tot "gehandicapte". Compleet met parkeerkaart die mij nu en dan van pas komt als een goede ziel zich geroepen voelt om rondjes met mij te rijden of een restaurantje te bezoeken. Want een lekerbek ben ik gebleven en mijn kooklust is niet toegenomen...

Tijdens en na de moderne "pest" die Covid-19 heette, moest ik mijn geliefd vrijwilligerswerk in Sint-Lodewijk staken. Mijn autootje moest noodgedwongen verkocht worden, niet zonder veel hartezeer.

Maar dan verschenen de engelen één voor één. Mijn kapster wou aan huis komen. Pedicure ook. En leesboeken werden zowaar door de Schotense bib gratis aan huis bezorgd via een goede ziel, die ook nog één van mijn oudste oud-leerlingen bleek te zijn. Ontroerend weerzien dus... met champagne en urenlange gezellige babbels.

Eten werd gebracht en ook verpleging kwam aan huis...

De prettigste verrassing van mijn gezegende leeftijd, kwam vorig jaar. Overal hoorde ik de hulpkreten van radeloze ouders en leerlingen, terwijl ik thuis zat te niksen. Ik bood mij aan bij Auxilia, een vereniging van lesgevers die aan kansarme kinderen gratis hulp wil bieden. Zo leerde ik Olivia kennen. Een twaalfjarig meisje met autistische trekken, die problemen had met talen.

Na bespreking met een contactpersoon van de vzw. en kennismaking met de mama, werd Olivia aan mij toevertrouwd voor een wekelijks extra uurtje Frans, Engels of/en Nederlands.

En het wonder geschiedde. In plaats van op te schuiven naar de tachtig lenten voelde ik mij terug twintig. Zàlig kind, dat haar schoentjes op de mat achterliet, aan de tafel plaatsnam... en meteen begon te werken alsof haar leven ervan afhing...

En vanavond zal ik -hopelijk- haar schoolrapport te zien krijgen.

Ik verwacht er veel van, héél veel.

BRUNO PEETERS, ONZE POSTORAAL MEDEWERKER EN COÖRDINATOR VAN DE KAPELDIENSTEN

Maar voor Bruno is het tijd om de fakkel door te geven. Sinds kort gaat hij de kapeldiensten niet meer voor en heeft hij zijn taken doorgegeven aan Marc Christiaens.

Hij was in deze taak 'ingerold' toen hij 2007 kwam wonen in de Gilles de Pe-lichylei en de moeder van zijn echtgenote Gerda, in St Lodewijk kwam wonen. Zijn eigen moeder was op 90 jarige leeftijd overleden en hij kwam zijn schoonmoeder bijna elke dag bezoeken. Er was toen nog een koor van bewoners die zongen in de kapel en hij kwam daar mee bij zingen tijdens de zondagmis. Iets later was hij lector.

Maar intussen was de overeenkomst tussen de Zusters en de Scheutisten verlopen. Zo viel het rusthuis zonder de zorgen van een aalmoezenier en de zusters. Bruno is er dan in geslaagd de Zondagdiensten in de Kapel te verzekeren tot de voormalige pastoor van de Witte Kerk in de flatjes is komen wonen. Die verzorgt nu elke Zondag de wekelijkse H.Mis en de andere kerkelijke diensten. De overbrugging is gebeurd. Bruno acht zijn taak als volbracht.

De kapel is nadien een aantal jaren gesloten geweest wegens werken en bij de heropening was er geen Scheutist meer beschikbaar om wekelijks de mis voor te gaan. Bruno had reeds een mandaat van de Bisschop gekregen om uitvaarten te doen en hij kreeg ook een mandaat voor de gebedsdiensten. Zo kwam het dat hij op onpare zondagen een Gebedsdienst voor- ging en de Scheutisten op de pare een H.Mis. Tijdens de feestdagen kwam er meestal wel een priester om de Eucharistie te kunnen vieren. Bruno zorgde voor de coördinatie, het aan- schaffen van de benodigdheden en de inrichting van de kapel. De directie gaf hem de volledige vrijheid voor de organisatie. Sid en Eline hebben hem altijd fantastisch geholpen waarvoor Bruno hen zeer dankbaar is.

In zijn jeugd twijfelde Bruno of hij priester wou worden of toch liever een leven als getrouwde



in

man wou en een gezin zou stichten. Hij had na de oorlog niet zo een makkelijke jeugd en besliste om op zee te gaan. Als cadet startte hij zijn zeemansleven op het Opleidingschip "MERCATOR". Later kreeg hij op zee een zwaar accident en heeft hij zijn carrière als luitenant ter lange omvaart moeten stopzetten, op zijn 23 jaar, nadat hij een dubbele schedelbreuk aan boord opliep. Na 6 maanden revalidatie moest hij ander werk gaan zoeken. Dat was in 1964 niet zo een makkelijke opgave maar hij vond werk in de haven. Daar heeft hij op de Scheldekaaien op kaai 13 de eerste containerschepen die in Antwerpen toekwamen mee gelost. Hij heeft mee gewerkt aan het ontwerpen en realiseren van materieel om de containers veilig uit de schepen te lossen. De Amerikanen hebben die methodes zelfs overgenomen. Nadien kwamen deze schepen achter de sluizen naar het Delwaidedok.

Intussen had hij Gerda, zijn echtgenote, leren kennen. Zij kregen 3 kinderen, waarvan er spijtig genoeg één op 29 jarige leeftijd verongelukte. Nu hebben ze nog 7 kleinkinderen en een achterkleinkind bijgekregen.

Eens definitief aan de wal speelde hij in zijn vrije tijd amateurtoneel in Ekeren. Hij was ook politiek actief in Ekeren 12 jaar als schepen, 12 jaar als fractieleider van de CVP in Antwerpen en 6 jaar als schepen in Antwerpen. Hij heeft er mee voor gezorgd dat de districten in de grondwet werden ingeschreven en de realisatie en de werking ervan georganiseerd werd.



PASTORAAL NIEUWS

KALENDER VAN DE KAPELDIENSTEN DOOR MARC CHRISTIAENS

Elke zondag in september/ oktober/ november eucharistieviering om 10 u 30 in de kapel .

Extra eucharistieviering op 1 november allerheiligen en gedenking van de overledenen.

Op 2/11 is het Allerzielen maar daar doen we geen misviering voor. De overleden worden herdacht op de misviering van 1/11.





PUZZELN MET DE WOORDZOEKER



Er zijn vele kruiswoordraadsels, soms wat te moeilijke of net te makkelijk, soms met rare woorden waar je een woordenboek voor nodig hebt. Daarom kiezen wij voor de woordzoeker. Iedereen kan het, soms duurt het wel wat langer voor je een woord vindt, maar je mag altijd hulp vragen.

Van links naar rechts, van boven naar onder of omgekeerd, van achter naar voren of schuin, ergens staat het woord. Doorstrepen en t volgende zoeken, en zo geraakt heel de puzzel doorstreept. Je vindt hem op de volgende pagina.

Veel puzzelplezier!

KLEUREN



Herinner je je nog toen je als kind een kleurboek had ? Lang geleden ... maar het kan nu ook !

Sinds jaren zijn er kleurboeken voor volwassenen, eerst was het een beetje raar..kleuren als je geen kind meer bent ? Maar ondertussen is het de gewoonste zaak, volwassenen die kleuren, soms wel wat moeilijker of meer kunstzinnig maar nog steeds leuk!

Volgens psychologen is het goed tegen stress, tegen piekeren, als je je verveelt of gewoon als je zin hebt om nog eens te kleuren.

Vanaf nu staat er in elke bode een tekening voor jou om te kleuren, probeer het eens! Kleurpotloden of stiften kan je vragen op de afdeling.

Veel succes met je nieuwe kunstwerkje!

ARITMETISCH
 CAROTEEN
 CHIRURGISCH
 CITROENTJE
 DRAAGSTOEL
 EETSTOKJES
 EINDOORZAAK
 ERTUSSEN
 FLUITENBERG
 GEVOLGTREKKING
 GEWAAGD
 HELDENMOED

HOOGE MIERDE
 INLEIDINGSBRIEF
 METAAL
 NOODOPLOSSING
 OBSERVANT
 OESTERVISSER
 ONDERKRUIPSEL
 ONDEUGD
 OORLOGSINVALIDE
 OVERHEERSING
 OVERHEIDSAMBT
 PARAMARIBO

REDUPLICEREN
 SCHOPPENKONING
 SNACKBAR
 SPECIAALZAAK
 SPELREGEL
 STOPSYSTEEM
 STOTEND
 STRAATFOTOGRAAF
 THEATRAAL
 TOESLAG
 VADERPLANT
 WADDINXVEEN

S	F	N	E	R	G	T	S	O	D	E	O	M	N	E	D	L	E	H
T	P	E	D	E	E	N	B	P	A	R	A	M	A	R	I	B	O	C
R	W	E	I	N	T	S	I	M	E	E	T	S	Y	S	P	O	T	S
A	A	T	L	R	E	S	S	N	A	C	K	B	A	R	G	W	N	I
A	D	O	A	R	B	S	T	I	O	S	I	T	O	E	S	L	A	G
T	D	R	V	M	E	S	S	O	V	K	D	A	M	E	K	A	L	R
F	I	A	N	E	D	G	G	U	K	R	N	I	A	E	A	A	P	U
O	N	C	I	T	R	O	E	N	T	J	E	E	E	L	A	R	R	R
T	X	R	S	A	A	H	L	L	I	R	E	T	P	H	Z	T	E	I
O	V	D	G	A	A	W	E	G	D	D	E	S	S	P	R	A	D	H
G	E	V	O	L	G	T	R	E	K	K	I	N	G	E	O	E	A	C
R	E	I	L	E	S	P	I	U	R	K	R	E	D	N	O	H	V	K
A	N	A	R	I	T	M	E	T	I	S	C	H	L	C	D	T	C	O
A	N	O	O	D	O	P	L	O	S	S	I	N	G	N	N	H	T	S
F	S	T	O	T	E	N	D	G	R	E	B	N	E	T	I	U	L	F
R	E	D	U	P	L	I	C	E	R	E	N	D	G	U	E	D	N	O



Nieuwe bewoners



KAMER

02/06	Lalous Simonne	105
26/06	Meykens Martha	77
	Deneys Gustaaf	77
28/06	Evers Mariette	105
07/07	De Rouck Guy	102
25/07	Driesen Angèle	83
03/08	Huyghe Andrea	102
07/08	Van Ostade Godelieve	4
16/08	Claes Marleen	5
21/08	Keulemans Catharina	22



AMME wordt 101 jaar !!

Op 13 juli werd Mevrouw Lambrichts, beter gekend als Amme, 101 jaar. Dit hebben we gevierd met taart en koffie voor de bewoners van afdeling Elisabeth 2 & 3. Nadien trakteerde Amme en haar familie alle bewoners van het zorgcentrum op een glaasje cava of fruitsap. Als kers op de taart had Amme Patrick (Patsax) uitgenodigd om saxofoon te komen spelen. Een meer dan geslaagde dag en een stralende Amme!



De burgemeester nam de tijd om Amme te komen feliciteren met haar verjaardag!





Gelukkige verjaardag!



06/9	Gerard Beyers	86
	Christiane Vanwinkel	91
12/9	Emma Somers	97
14/9	Lieve Rombouts	95
16/9	Ghislaine Van Parijs	94
17/9	Lucienne Leemans	84
20/9	Wis Stoffelen	91
22/9	Maria Asman	99
	Hilda Delvaux	96
26/9	Odile Van Bavel	92
28/9	Liana Van De Peer	85

04/10	Clara Soenen	87
	Anny Spruyt	68
10/10	Florreke Swinnen	94
	Zita Severs	79
17/10	Hedwig Bogaert	94
20/10	Marysol Groenen	92
21/10	Dina Fabri	96
28/10	Mieke Willems	92
	Mimi Van De Mierop	99

13/11	Els Mostmans	90
16/11	Jan Wils	88
22/11	Jeanne Loquet	98
	Emiel Adriaensen	92
26/11	MART Meykens	88
29/11	Lieven Wolfs	92
	Jeannot Van Nijnatten	93

Op je Verjaardag!



PERSONEELSNIEUWS

SAVE THE DATE

PERSONEELSFEEST 24/11



Directeur Chris en zijn vrouw Peggy werden op 8 juni trotse grootouders van kleindochter Otilia

Elke Mannaerts, verpleegkundige van afdeling Jozef doet aan jobrotatie en gaat Julie tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen op de sociale / administratieve dienst .





Beste Lutgarde,

Bijna 26 jaar geleden kwam je hier binnengewandeld om een leuke werkplek te vinden. Het stond voor jou vast dat je dat hier gevonden had.

Je bent hier met de nachtdienst begonnen maar daar weten we niet veel van omdat wij toen rustig aan het slapen waren.

Toen je overstapte naar de dagdienst deed je de vroege en de late diensten en dit in de vlinderploeg waardoor je het hele rusthuis zowat kende. Later bleek dat de vroege dienst niet echt jou ding was en dat je liever de late dienst voor jou rekening nam.

Vele collega's konden dit alleen maar toejuichen .

Na vele jaren werd de vlinderploeg afgeschaft en kreeg iedereen een vaste dienst toegewezen en jij werd hier bij ons op dienst geplaatst. We hebben jou mogen leren kennen als iemand die behulpzaam was voor zowel bewoners als collega's. Samen hebben we mooie, leuke en soms iets minder leuke momenten mogen beleven.

We hebben ook mogen meemaken dat je vele malen een trotse oma bent geworden.

Nu is de tijd gekomen dat je deze werkplek gaat verlaten en dat je een andere dagindeling gaat hebben zonder steeds op de klok te moeten kijken omdat je nog moet komen werken.

Je kan nu zonder problemen mee op reis gaan naar Baneux of op de parochie gaan helpen zonder verlof te moeten nemen of te wisselen.

Je hebt het verdiend om te stoppen met werken en dit ben je tot de laatste dag met volle overgave blijven doen. Daarom willen wij jou vandaag bedanken omdat wij jou hebben mogen leren kennen en vele jaren hebben mogen samenwerken.

We wensen jou nog vele mooie en gelukkige jaren toe met alles wat er nog op uw pad gaat komen.

We zeggen geen vaarwel maar wel "tot ziens"

Vanwege het hele team
Een welgemeende
"dankjewel"



JOSKE SCHELLEKENS IN MEMORIAM

Na 13 jaar in ons woonzorgcentrum te hebben gewoond, hebben we helaas op 23/06/2023 afscheid moeten nemen van Mevr. Schellekens. Ze was in het hele huis gekend als Joske en was met haar 103 jaar de oudste bewoonster. Lieve Joske, we gaan je glimlach en je optimisme blijven herinneren.



*Er is niets dat voorgoed
verdwijnt als men
de herinnering bewaart*

11 JUNI	LALOUS SIMONNE
23 JUNI	SCHELLEKENS JOSEPHINA
15 JULI	VAN DER ELST JOSEPHA
18 JULI	JANSSENS LEO
27 JULI	DE ROUCK GUY
2 AUGUSTUS	ACCOLET LUCIA





**Optiek Anke Fierens
's-Gravenwezel**

Wij bieden een extra service aan: wij komen ter plaatse.

Waarmee kunnen wij u helpen ter plaatse?

Kleine reparaties (zoals een nieuw schroefje, neussteuntjes vervangen alles recht zetten) kunnen we direct in orde brengen.

Grotere reparaties nemen wij mee en bezorgen wij u zo snel mogelijk terug.

Wij adviseren u over het gamma correctieglazen die in uw eigen montuur of een nieuw montuur geplaatst worden. U zal kunnen kiezen tussen een groot assortiment monturen, die wij in onze koffers meebrengen.

Indien U dit wenst gaan wij als service met U naar de oogarts!

Heeft u nood aan een nieuw hoorapparaat of wil u het oude laten herstellen ?

Elke woensdagnamiddag tussen 14 u en 17 u of op afspraak komt de

HOORWINKEL langs in de optiek.

De nodige documenten voor de tegemoetkoming (ziekenfonds) worden eveneens door ons uitgeschreven.

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds een afspraak maken voor meer informatie of langskomen bij :

Optiek Anke Fierens

Kerkstraat 28

2970 's-Gravenwezel

03/658.26.96 of 0473/37.04.49

Anke.fierens28@gmail.com

Op afspraak of tijdens de openingsuren :

di-vr 10.00-18.00

za 10.00-17.00

www.ankefierens.be